

Indtryk fra den 3. brugersamling for ASK-brugere

Af Jeppe Forchhammer.

Deltager og oplægsholder på Brugersamlingen. Bestyrelsesmedlem i ISAAC.

Næstformand i Spastikerforeningens Kredsforening for Københavns Omegn.

Jeg deltog på den 3. brugersamling d. 7. - 9. okt. 2016 i Hou. Det er en god oplevelse og en god 'opfindelse'.

Jeg tror, at ASK-brugere kan føle sig forbigået i store forsamlings, men når vi mødes, så er det okay, at det tager tid at udtrykke det, som man har på hjerte.

Forløbet af de 3 dage

Fredag den 7. mødtes vi på Egmont Højskolen til den 3. bruger samling, som ISAAC har lavet i samarbejde med Emmy Kjellmann. Vi skulle blandt andet snakke om sociale medier. Vi viste hinanden, hvad vi forskellige deltagere havde af muligheder og fik nye ideer selv til vores egne opsætninger. Jeg kunne dog godt tænke mig, at vi kom mere i direkte dialog om muligheder på vores udstyr. Men det er svært, når vi ikke bruger samme udstyr. I tidernes morgen var der kun Rolltalk-brugere, men nu har vi udstyr fra minimum 3 forskellige udbydere. Det er selvfølgelig godt for konkurrencen...

Senere efter aftensmad var der oplæg fra nogle af brugerne om at rejse. Og hygge...

Lørdag morgen fortalte vi, hvad der var sket i Pine-D projektet og viste billeder fra Østrig-turen (til EU hvor projektpræsentationen foregik). Og vi viste billeder fra ISAACs internationale konference i Toronto, hvor jeg havde holdt oplæg et par måneder inden.

Senere samme formiddag skulle to studerende fortælle, hvad de lavede opgave om, og så havde de lavet nogle spørgeskemaer, som de gerne ville have os til at svare på. Så var der kaffepause. Dernæst var der et godt tema om at flytte hjemmefra. Vi snakkede om det skift, der er fra at bo hjemme og så skulle ud og bo selv på et botilbud eller med en BPA-ordning. Snakken gik indtil vi skulle evaluere den mere faglige del af brugersamlingen i samlet flok.

Så sagde vi farvel til fagpersonerne. Vi spiste en lækker middag, snakkede lidt over noget vin, øl eller sodavand, og så gik vi stille og roligt ned i Pernilles hus og spiste lagkage. Nogle gik så i seng, men undertegnede kendte nogle mennesker i musikrummet, som jeg hyggede videre med.

Søndag formiddag spiste vi morgenmad sammen og nogle var inde i Vandhalla og bade, før vi sagde farvel og tog hjem glade efter en god weekend.

En fremtidsvision for brugersamlingen

Jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver en rådgivningsenhed, som både virksomheder og firmaer kan gå til med nye produkter, måske et samarbejde med Velfærds-fabrikken. (velfaerdsfabrikken.dk).